

HWvEgmond, 2025

Beginpsalm	- Psalm 100: 1,2,3,4
Na de wet	- Psalm 79: 3,5
Gebed	-
Schriftlezing	- Efeze 6: 10 - 24
Zingen	- Gezang 32: 2,4
<b>Tekst</b>	- <b>Efeze 6: 10,11</b>
Na de preek	- Psalm 118: 2,3
Na de belijdenis	- Psalm 118: 10
Gebed	-
Zingen slot	- Gezang 30: 2

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Inl.

Je hebt van die idealen en doelen in je leven waar je *echt* voor wilt gaan.

Waar je haast alles voor opzij zet en die je alles waard zijn.

In een tijd van examens (bijvoorbeeld) *gaan* jongelui ervoor om hun diploma te halen. Je worstelt ervoor, want je wilt slagen.

Zo zijn er wel meer van die situaties.

Je doet je uiterste best om een baan te krijgen.

Je kunt ook worstelen met je gezondheid.

Dan vecht je tegen je ziekte om toch maar beter te worden.

Dat worstelen en strijden, hoort bij ons leven want wie zich nergens voor inspant die heeft blijkbaar geen idealen.

Want als je idealen hebt dan zal je hard willen werken om die te realiseren.

Zo'n inzet heb je niet alleen nodig in de samenleving, maar dat ligt zo ook in de kerk.

Vergelijk maar wat Paulus in 1 Timoteüs 6:12 aan zijn leerling Timoteüs schrijft: strijd de goede strijd van het geloof.

Doe je best om de beloften van het eeuwig leven te bewaren. Zet je vurig in om dat vast te houden.

In de geschiedenis van de kerk zien we ook geregeld iets van die strijd.

*Gelovigen* zijn als martelaren gestorven.

En ook vandaag geven mensen hun leven omdat ze volharden in hun belijdenis, dat Jezus de Christus is.

Het is duidelijk: dat die goede strijd van het geloof niet gemakkelijk is.

Ja, Paulus zegt zelfs: u hebt *uw leven lang* met die strijd te maken.

Ga echter die strijd niet uit de weg. Keer God en Zijn Woord niet de rug toe, maar voer die strijd in de kracht van God.

We preken u de tekst onder het thema:

## **STRIJD IN DE KRACHT VAN GOD, DE GOEDE STRIJD VAN HET GELOOF.**

Broeders en zusters, de brief aan de kerk te Efeze bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is hoofdstuk 1-3.

Daar legt Paulus ons uit wat God ons allemaal heeft gegeven.

God is *om Christus wil* in ons leven gekomen en gaf ons uit genade, een plaats onder de verkondiging van het evangelie.

Met de beloften dat Gods Zoon, Jezus Christus, ons heeft verlost van de schuld van onze zonde.

Geloof dat evangelie en houdt die belijdenis vast.

En bij al die schatten geeft God ons ook Zijn Geest die hier onder de prediking het geloof werkt.

En door het geloof wordt onze band met Jezus Christus versterkt.

Broeders en zusters, deze grote schat van het evangelie van Gods genade, rust op het vaste fundament van apostelen en profeten, met Jezus Christus als de Hoeksteen hoofdstuk 2: 19-22.

Neem je die grondslag van apostelen en profeten met Christus als Hoeksteen weg, dan verwerp je de zekerheid van uw leven met de Here.

Verlaat u dat leven met Christus, dan komt u om in de duisternis.

Die eerste drie hoofdstukken van de brief aan de kerk te Efeze leren ons die rijkdom die God ons gaf om Christus wil.

*Hoofdstuk 1: 3, gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.*

In hoofdstuk 4 en verder tekent Paulus ons voor hoe we in de kerk, en in onze gezinnen, in ons huwelijk en in de omgang met anderen, die mooie en goede plaats onder de genade van God, zullen vasthouden.

Daarom staat daar die aansporing: neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze (hoofdstuk 5:11) maar gedraag u als kinderen van het licht. Doe niet mee met hen die leven in de zonden. En hoofdstuk 5:17 *wees niet onverstandig maar begrijp wat de wil van de Here is.*

Paulus heeft de gemeente eerst op haar mooie plaats gewezen en daarna komt hij met de roeping om nu ook voor God te leven, hoofdstuk 4 tot en met 6. Dat is het tweede deel van de brief.

In hoofdstuk 6 gaat Paulus de brief afsluiten, vers 21-24.

Maar dat zal hij pas doen nadat hij in hoofdstuk 6 vers 10 en verder, eerst nog een belangrijke waarschuwing meegeeft voor de lezers van de brief.

Dat betekent: hij komt hier ook ons waarschuwen.

Vergeet niet dat wat u *hebt* – (*die schatten van de drieenige God, Zijn liefde en genade waar het eerste deel van de brief over sprak*) vergeet niet dat *dit alles bij elkaar* een heel kostbaar bezit is.

En broeders en zusters, u moet er daarom wel voor oppassen dat die schatten niet van u worden afgepakt.

Wees paraat.

Anders gezegd: de schatten van genade die u hebt, moet u *bewaren*.

Pas op dat u die niet verliest, want er vindt een intensief gevecht plaats op aarde om die winst van Jezus Christus van ons af te pakken.

Satan wil dat wij als kinderen van God kiezen voor de wereld en dan de genade van God *loslaten*.

Satan wil de gelovigen bij Christus weglukken.

In Genesis 3 is die strijd al begonnen. God had daar alles goed en in harmonie geschapen. Alles was op elkaar afgestemd.

Er was vrede op aarde tussen de God van het welbehagen en de eerste leden van Zijn kerk: Adam en Eva.

Totdat door de zonde, door de ongehoorzaamheid aan God, Adam en Eva *van volgelingen van God*, veranderden in *slaven van satan*.

En toen heeft God de oorlog verklaard aan satan.

Zo begon die strijd tussen *satan en zijn volgelingen* en *Jezus Christus en Zijn kerk*.  
Slangenzaad tegen vrouwenzaad.

De overste van de duisternis met al zijn machten staat tegenover Christus, de Zoon van God, die als het licht van de wereld de duisternis heeft overwonnen.

Satan wil Gods werk verstoren.

Hij wil een wig drijven tussen God en Zijn uitverkoren volk.

Dat strijdtoneel dat doorgaat tot aan de jongste dag kent geen pauze.

Ook geen wapenstilstand.

Er is ook nergens een neutrale zone waar beide legers met elkaar kunnen samenwerken.

Wie leven met Christus zullen elk vertrouwen op de wereld en op een verdorven cultuur afwijzen.

De brief aan de kerk te Efeze heeft ons in de eerste hoofdstukken het evangelie voorgetekend van dat *grote werk dat God doet*.

En ook hoe wij *als gelovigen* onze plaats mogen kennen in dat grote werk van onze Vader.

Bewaar vanuit uw eenheid in Christus de harmonie in de gemeente.

Ga zo met elkaar om dat Jezus Christus de eer krijgt.

Maar denk er wel aan dat dat leven en dat werken voor Christus, dat gaat niet in een roes van, we zijn gearriveerd.

U hebt de schatten van God, u bent de bruid van Christus zeker.

Maar om die schatten die Christus u gaf vast te houden, dat vraagt strijd tegen de macht en de kracht waarmee satan ons aanvalt.

Die waarschuwing horen we in onze tekst.

U bent kerk van Christus, maar houdt in de sterkte van de macht van de Here stand om uw hoge positie vast te houden.

Want hier op aarde woedt nog steeds die strijd van den beginne.

Dat is geen strijd tegen alleen *mensen* vers 12. Het is geen gevecht van man tegen man.

De vijand waar we tegen hebben te strijden, staat niet in vlees en bloed tegenover ons.

Nee het gaat om een strijd tegen de vorsten van de duisternis.

Tegen kwade geesten, vers 12.

Satan zit achter die strijd.

Hij gebruikt de invloed van goddeloze mensen om ons, (gelovigen), van Christus los te weken.

*Satan gebruikt* de tirannie van dictators, om christenen (zonder wet en recht) te verdrukken.

Duivelse systemen roeren zich in de wereld.  
Die mensenmoordenaar valt ons aan op alle fronten.  
Dat kan zomaar gebeuren op plaatsen waar we dat helemaal niet verwachten.

We zijn wellicht afgestompt, en menen misschien dat de termen van *duivel* en *satan* begrippen zijn van vroeger.  
Alsof die naam “duivel” een manier van spreken zou zijn om het *kwaad – in – de – mens* aan te geven.

Maar broeders en zusters, satan is springlevend! En heel sluw.  
Hijzelf verbergt zich en komt met schijnbaar onschuldige activiteiten in ons leven.  
Dat kan zijn op het terrein van de ontspanning.  
Dan groeit er een houding van: liever de sport op zondag, dan twee keer naar de kerk.  
Of TV kijken en de goddeloze en zedeloze taferelen op de koop toe nemen.

Broeders en zusters: satan probeert van alles om ons van de schatten van Christus los te weken. Allerlei mogelijkheden op internet zet hij in.  
De gevolgen van die duivelse aanvallen zien we ook in de doorgaande ontkerkelijking.

Tegen al die satanstactiek waarschuwt de Schrift ons.  
Niet om er bij ons de schrik in te jagen, alsof je als christen maar moet wegkruipen en uit de wereld zou moeten weg gaan.  
Als volgelingen van Jezus Christus is er geen reden om je van de samenleving los te maken.

Maar de Schrift waarschuwt ons tegen al deze machten, opdat we onze kracht zoeken bij Christus.  
We hebben hier broeders en zusters, juist de opdracht om met inzet en vertrouwen het evangelie te verkondigen opdat God in de samenleving Zijn eer zal ontvangen.

Nee, vlucht niet weg, maar ga met de kracht van onze verhoogde Heiland juist aan het werk.  
Gebruik Zijn schatten.  
Maar doe dat dan wel in de kracht van de Here Jezus Christus.

Vergeet het niet dat in de strijd tegen Satan en zijn tactiek wij zelf tot niets in staat zijn.  
Kom niet aan met een *eigen ontwerp* over hoe u denkt dat de kerk van Christus, op dit ogenblik anno 2025, het best bewaard kan blijven.  
Want dan krijg je een verhaal dat wil duidelijk maken dat het roer om moet in de kerk, omdat je anders als kerk de aansluiting met de samenleving verliest.

Maar wanneer je zo redeneert, dan maak je de *gril van de massa* tot ijkpunt.  
Dan ben je bezig om je van de basis, de grondslag van apostelen en profeten met Christus als Hoeksteen, los te maken.  
Dat is een voortdurende en ernstige dreiging voor ons christenen en ook voor allerlei kerkelijke vergaderingen, die belangrijke besluiten moeten nemen.

We moeten als kerk niet de *aansluiting* met de wereld zoeken, maar leven in de *gemeenschap met Christus*.  
Want in die kracht van deze Heiland zullen we het evangelie verkondigen in de wereld.  
Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van Zijn macht.

Eigenlijk is dit een opdracht.

Er staat: wordt sterk in de Here. Zoek en leef in de gemeenschap met Christus de vaste rots van ons bestaan.

De bron van alle wijsheid en kracht.

Als je strijd voert voor iets in je leven, (je diploma, je gezondheid bijvoorbeeld) dan zal je als christen die strijd niet voeren los van onze Heiland.

Immers heel ons leven is er door Hem en voor Hem.

Christus is de zin van heel ons bestaan.

Wanneer wij niet luisteren naar Zijn stem, en Zijn Woord niet gebruiken als de lamp op ons levenspad, dan verdwalen we in de duisternis van deze samenleving.

Zoek dan toch uw kracht in de Here! Want zZijn kracht en macht is zo geweldig groot.

Hij is onze Here en Heiland die neerzank in de dood.

Daar op Golgotha, leek het erop alsof satan de overwinning kon vieren.

Wellicht dat satan zijn winst al begon uit te tellen.

Maar in Zijn lijden en sterven bond Christus juist de strijd aan met die mensenmoordenaar van den beginne.

Christus is gestorven om ons van de banden van satan te bevrijden.

Toen Christus opstond uit de dood, bracht dat de kerk de grote schat van de vergeving van de zonden en het eeuwig leven. Toen braken de banden van de dood stuk.

*Wat een energie en kracht en macht van God werkte daar op die morgen van Pasen. Met Goddelijk geweld werd satan toen geveld.*

En met de hemelvaart kreeg Christus alle macht om Zijn werk af te maken.

Vanuit de hemel vergadert Hij als ons Hoofd met Zijn goddelijke kracht Zijn kerk.

Niets gaat buiten deze Christus om.

Wie in waar geloof leeft met Christus, die deelt mee in de zegeningen *en de kracht* die van Hem op ons neerdalen, opdat wij de goede strijd van het geloof zullen strijden. Met het uitzicht op de overwinning.

Grijp u dan in geloof vast aan deze Heiland.

Dan bent u net als de rank die in de wijnstok is.

Die rank kan alleen veel *vrucht dragen* omdat de wijnstok daarvoor de energie, de *groeikracht* geeft.

Wie door het geloof *in Christus is*, ontvangt de kracht om weerstand te bieden tegen de satanstactiek en zal vruchten voortbrengen voor God de Landman.

Alles in ons leven voor Christus, is uit God, en tot eer van God.

Maar vergeet niet dat dit *leven en groeien met Christus* strijd betekent.

Want het werk van Christus is nog niet klaar.

Satan is nog niet totaal gebonden. Openbaring 13.

Heel de wereld loopt achter hem aan.

Ja satan krijgt macht over alle landen en volken. Satan gaat rond om zijn prooi te vinden en te verslinden.

En iedereen die niet in het boek des levens staat, zal satan aanbidden.

Het komt er voor ons op aan dat we vast staan en trouw blijven.

En dat standhouden in het geloof kan alleen in de kracht van de Here.

Met de wapens die God ons geeft.

Namelijk de wapenrusting om, tegenover de duivel en zijn tactiek, het te kunnen volhouden.

Dat bekleden met die wapenrusting is een opdracht, haast het bevel van vers 11. Voor wie de kracht van de Here zoekt, geldt: trek de wapenrusting van God aan! Maak u sterk met wat God u aan wapens geeft.

*Vroeger* moest elke soldaat die naar de oorlog ging zijn eigen wapens meenemen. Zijn speer en schild en zwaard daar moest hijzelf maar voor zorgen. Die weerbaarheid van die soldaat was afhankelijk van wat hij voor zichzelf aan wapens kon meenemen.

Maar wij, soldaat in dienst van Christus, wij krijgen onze wapens van *God*. Bidt Hem om strijdwapens in de oorlog tegen satan *en* Hij zal u geven wat u nodig hebt. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Door Zijn kracht houdt Hij Zijn kerk in stand.

Ken uw God en vertrouw op Zijn Woord, dan kunt u met Zijn wapens de strijd aan en kunnen we standhouden. Maar gebruik die wapens dan wel om de sluwe satan te herkennen.

Want vergeet het niet, elke zwakke plek in ons leven zal satan gebruiken om ons van Christus weg te trekken. Satan citeert de Bijbel en verdraait vervolgens de boodschap daarvan; hij mixt waarheid en leugen door elkaar zoals bij Eva in het paradijs. Dat is nog altijd zijn tactiek.

Neem daarom die wapenrusting van God op en u herkent zijn strategie. Omgordt u met de waarheid. Namelijk de waarheid die van God tot ons komt, en die ons leert hoe we ons moeten opstellen in de strijd van dit leven.

Gebruik ook het schild van het geloof. Versterk uw geloof. Lees de Schriften en bidt om de Heilige Geest die ons de weg wijst in die Schriften te verstaan. Dan zullen we de brandende pijlen kunnen afweren die satan vanuit de samenleving op ons afvuurt. Door het geloof kunnen we grote dingen doen.

Want dat geloof kent de overwinning van Christus als de kracht waar we uit leven. Verder geeft God ook het zwaard van de Geest: Zijn eigen Woord: de Bijbel. Leef met dat Woord. Ken uw Bijbel. Gebruik biddend deze wapens die God gaf om de kracht van satan af te weren.

Wanneer we die wapenrusting van God inspecteren valt het op dat het allemaal wapens zijn voor de verdediging. Het harnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof, en de helm van de zaligheid.

Al die wapens kun je gebruiken om je te verdedigen *tegen* het geweld van satan. Alleen dat *zwaard van het Woord* dat is het enige aanvalswapen. Dat zwaard van het Woord is geen wapen om te overwinnen, maar om actief de aanval af te slaan. Want de echte strijd is al gestreden!

Trek nu heel die wapenrusting aan; gebruik alles wat God u geeft om niet van het geloof af te vallen.

Schuif niet mee, wanneer de massa de normen verandert.

Blijf op uw post zoals een soldaat dat moet doen om het legerkamp tegen binnensluipende vijanden te beschermen.

Broeders en zusters, schrik niet voor die strijd.

De Schrift geeft ons hier juist een grote bemoediging.

Want Paulus zegt *niet* dat wij met die wapenrusting zelf moeten vechten om de verlossing binnen te halen.

Wij hoeven de kracht voor een gevecht niet over te nemen.

Nee, Christus is het strijdperk binnen gegaan.

Christus heeft de strijd gestreden en de overwinning binnen gehaald.

De dag van de grote beslissing was daar op de morgen van Pasen.

En op de morgen van hemelvaart is de verzoening voor onze zonde als een triomf de hemel ingedragen.

Ook toen is de doorgang van het plan van God met vaart doorgegaan.

En wij, die van Christus zijn, en door het geloof met Christus leven, voor ons ligt daar nu de opdracht: blijft staan op uw post, wees waakzaam onderschat de vijand niet.

Wees trouw op de plaats waar u door Christus bent neergezet.

Houdt moed. Wankel niet.

Want *wij hebben de winst van Christus* en zijn daarmee op weg naar de *eindvictorie* over alle machten.

Alleen, laten we op weg daarheen, alles gebruiken wat God ons heeft gegeven.

Want het kan zo gemakkelijk dat we in het heetst van de strijd *terugdeinzen* en de strijd laten liggen.

Of dat we moe zijn van al die strijd die al gestreden is.

Dan staat daar: Wees krachtig in de Here.

Houdt u vast aan wat Christus heeft gedaan.

Want alleen met Hem zullen we als overwinnaars de hemel ingaan.

Om daar met heel Zijn uitverkoren kerk voor eeuwig het lied van de overwinning te zingen.

AMEN